



Sinds afgelopen najaar heb ik een nieuwe Amerikaanse collega, dr. Cory Driver (zittend rechts). Als oudtestamenticus heeft hij een deel van mijn colleges Oude Testament overgenomen en sinds 1 april heeft hij als de nieuwe 'director of graduate studies' ook de verantwoordelijkheid voor onze Engelstalige vervolgmaster (Master of Theology, ThM) van mij overgenomen – een taak die ik er twee jaar geleden bij had gekregen toen een andere collega vrij onverwacht was vertrokken en er niet meteen een nieuwe opvolger voor hem was. Op de foto drinken we met vier ThM-studenten bij onze buurtsapbar sap.

Deze zomer heb ik ook mijn tweede termijn van drie jaar als voorzitter van de vakgroep Bijbelwetenschappen erop zitten en is het tijd om dat stokje over te dragen aan dr. Noah Park, één van mijn collega's Nieuwe Testament. Voor mij betekent één en ander zeker niet dat ik nu zonder werk zit, maar dat ik meer colleges op het gebied van de systematische theologie (dogmatiek, geloofsleer) ga geven en voorzitter word van de vakgroep systematische theologie en kerkgeschiedenis.

Komen en gaan en ontmoeten

Cairo, 17 juni 2022

Seizoenen komen en seizoenen gaan. Bovenstaande foto is in de loop van maart genomen, toen het leek alsof de Egyptische winter van geen wijken wist en de venijnige Caïreense januari kou telkens weer de kop opstak. Maar uiteraard is de lente uiteindelijk toch aangebroken en vorige week was met 43 graden de eerste zomerse hittegolf al een feit.

Corona is een veel langer verhaal geworden dan we voorjaar 2020 hadden verwacht, maar nu na twee jaar is het hier in Egypte sterk op z'n retour en krijgt het nauwelijks aandacht meer – alleen de mondkapjesverkopers op straat doen je graag geloven dat ze op sommige plaatsen nog verplicht zijn.

Als seminarie zijn we dit voorjaar nog wel voorzichtig geweest en hebben we de studenten zoveel mogelijk nog online laten studeren. Alleen de

studenten van de predikantsopleiding zijn hier drie keer twee weken op het seminarie en de studenten van de Engelstalige vervolgmaster één keer een aantal dagen. Maar langzaam maar zeker merkten we dat het verantwoord was om weer meer te doen. Zo konden we in mei de vrouwen en kinderen van de studenten van de predikantsopleiding ook weer voor enkele dagen naar het seminarie uitnodigen, voor toerusting van de aanstaande predikants-

vrouwen en voor onderlinge ontmoeting tijdens de gemeenschapszaterdag.

Vrijdag 3 juni konden we zonder veel beperkingen het afstuderen van 69 studenten van onze voltijd- en deeltijdopleidingen vieren. Als je met studenten een goede band opbouwt, voelt het even vreemd als ze opeens vertrokken zijn. Maar uiteraard is het studeren en student-zijn geen doel op zich en zijn we dankbaar dat ze hun studie tot een goed einde hebben gebracht en nu beginnen aan een volgende fase in hun leven. We hopen en bidden dat ze hun studie en vorming zullen gebruiken om kerk en samenleving op een vruchtbare manier te dienen.

Ik tel de zegeningen van online-onderwijs – gisteren sprak ik juist een predikant uit Dubai die me eraan herinnerde dat een vrouw uit zijn gemeente online Inleiding Oude Testament bij mij heeft gevolgd –, maar je bent toch ook altijd weer blij als je mensen in levenden lijve kunt ontmoeten. Zo was het mooi om hier in mei mijn oud-klasgenoot ds. Machiel Karels uit Veenendaal twee weken te ontvangen voor een kort studieverlof waarin hij meer wilde leren over kerkzijn en predikantschap in Egypte. Het was ook voor mij een kans om samen onder andere bij een aantal oud-studenten langs te gaan en hen te ontmoeten in de gemeenten die ze dienen. En wellicht ontmoet ik binnenkort ook sommigen van u in levenden lijve: a.s. woensdag hoop ik voor enkele weken naar Nederland te komen. *Willem-Jan*



Met ds. Machiel Karels bezocht ik onder andere een gebedsbijeenkomst in de beroemde koptisch-orthodoxe rotskerk (of grotkerk, Deir Samaan) bij de vuilnisophalerswijk in Caïro. Zoals te zien op de foto was er een goede opkomst, al waren achter ons nog zo'n tienduizend zitplaatsen vrij.



In januari bezocht ik drie oases in de westelijke woestijn. In Dakhla trof mij opnieuw de kleurenpracht van de woestijn bij ondergaande zon. In Farafra bezocht ik kort de koptisch-orthodoxe kerk die daar aan de rand van de eindeloze woestijn staat. Een protestantse kerk is er niet, maar onverwacht ontmoette ik wel iemand die een oud-student van ons seminarie bleek te kennen die hier pionierswerk heeft gedaan. In Bahariya zag ik brokstukken van een kerk uit een ver verleden. Nu is daar geen kerk. Religie is er wel belangrijk voor mensen – ik werd althans op straat regelmatig met vragen 'bestookt': Wat mag een christen op het gebied van seks? Hoe kan iemand tegelijk God en mens zijn? Etc.

**NIET IEDEREEN
KAN ZENDINGSWERKER
ZIJN...**

Zendingsmaatje
worden wel!

BID, LEEF EN GEEF MEE!

zendings
maatje.nl

gzb

Onze missie Wereldwijd verbonden Doe mee Gebied Overl

**Het Evangelie
voor iedereen!**

Wil je op een bijzondere manier bij mijn werk in Egypte betrokken zijn? Kijk dan of zendingsmaatje worden iets voor je is. Zie zendingsmaatje.nl.

Als trouwe lezer van deze nieuwsbrief zal het u niet ontgaan zijn: er is iets veranderd. Het logo van de GZB is vernieuwd en de blokjeslijnen boven- en onderaan de pagina's hebben daarom ook een nieuwe, bijpassende kleur gekregen. Ook de website van de GZB is vernieuwd: kijkt u zelf maar op gzb.nl.

Oekraïne

Oorlog is verschrikkelijk. Het nieuws over de oorlog in Oekraïne bereikt uiteraard ook ons hier in Egypte. Via een WhatsAppgroep van mensen die internationaal betrokken zijn bij theologisch onderwijs kreeg ik vooral de eerste weken berichten over hoe het protestantse theologische opleidingen in Oekraïne en hun studenten en docenten verging – inclusief doden die werden betreurd.

Hier in Egypte kijkt niet iedereen op dezelfde manier naar de oorlog. Soms wordt mij op straat gevraagd wat ik 'van die Russische gek' vind, maar pas was er een taxichauffeur die weliswaar het bloedvergieten als zodanig niet wilde verheerlijken maar het wel fantastisch vond dat Poetin laat voelen dat Amerika niet alles in deze wereld voor het zeggen heeft.

Niet iedereen heeft hier de kaart van Europa scherp in het hoofd en soms krijg ik daarom de bezorgde vraag of er in de buurt van Nederland ook al wordt gevochten.

De oorlog heeft ook impact op Egypte zelf. Als zowel internationaal als lokaal de wereld rustig doordraait, is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid voor Egypte en een behoorlijk deel van de toeristen komt dan uit Rusland en Oekraïne. Na corona is de oorlog voor het toerisme hier opnieuw een klap.

De grootste zorg is echter het dagelijks brood. In ver vervlogen tijden mag Egypte dan de graanschuur van de wereld zijn geweest, tegenwoordig kunnen alleen alle 100+ miljoen monden worden gevoed door graan, heel veel graan, te importeren – en dat kwam vooral uit Oekraïne en Rusland. Rusland en het Westen mogen van mening verschillen wie er vooral schuldig is aan de verstoring van de internationale graanhandel, hier in Egypte (en andere Afrikaanse landen) ervaart men de gevolgen ervan. Ik verwacht hier niet meteen hongersnood, maar Egypte moet zich waarschijnlijk wel verder in de schulden steken om ieder voldoende te voeden.



Onlangs vierden we als seminariegemeenschap dat onze collega 'doktoora Anne' (achter de tafel, links van de taart) is gepromoveerd aan Fuller Theological Seminary in Californië. Daarmee is ze nu officieel dr. Anne Emile Zaki. (Foto ETSC)



Dr. Anne heeft een wetenschappelijke doctorsgraad behaald, een zogeheten Doctor of Philosophy (PhD). Fuller Theological Seminary biedt daarnaast volgens Amerikaans gebruik ook een programma aan om een praktijkgerichte doctorsgraad te behalen, een Doctor of Ministry (DMin). Omdat er van tijd tot tijd predikanten in Egypte zijn die voor een DMin willen studeren maar dan oplopen tegen de hoge kosten en visaregels om in Amerika te studeren, werd een aantal jaar geleden het idee geboren om zo'n DMin-programma in Caïro aan te bieden en het dan speciaal af te stemmen op vragen die hier in het Midden-Oosten spelen. De afgelopen twee jaar werden de plannen steeds concreter en nu half juni 2022 is het een feit: acht studenten (vier uit Egypte, twee uit Libanon en twee uit Syrië) zijn toegelaten tot het nieuwe DMin-programma dat Fuller Theological Seminary in samenwerking met ons seminarie aanbiedt: naast twee docenten van Fuller verzorgen vier Egyptische docenten van ons seminarie en een docent uit Libanon de cursussen van dit programma. Veel gebeurt online, maar elk najaar komen de studenten voor een week naar Caïro. Als alles goed gaat, kunnen over ongeveer vier jaar de eerste studenten hun Doctor of Ministry-graad behalen. Voor mijzelf is de start van het programma trouwens juist het eindpunt van mijn betrokkenheid erbij: de afgelopen twee jaar liep veel van het e-mailverkeer tussen Fuller en ons seminarie via mij en de afgelopen weken heb ik in overleg met enkele collega's het advies opgesteld welke acht personen van degenen die zich hadden aangemeld het best konden worden toegelaten. Maar nu heeft mijn collega Cory Driver ook hier het stokje overgenomen en heb ik weer meer tijd voor mijn hoofdtaken als docent.



Bruggen bouwen

Egypte is volop in beweging. Het meest in het oog springende bewijs dat er aan de toekomst wordt gebouwd is het enorme aantal nieuwe viaducten in Caïro. Hier op de foto het imposante dubbeldeksviaduct dat on-

langs in een straat op anderhalve kilometer afstand van ons seminarie is verzezen. Zulke bruggen dragen zeker bij aan de doorstroom van het immer drukker wordende verkeer. Maar soms is er kritiek: gaat er niet te veel geld naar infrastructuur, ten koste van andere problemen in de samenleving die ook aangepakt dienen te worden?

En men kan mede zo snel bouwen omdat er niet aan tijdrovende inspraakprocedures wordt gedaan. Als seminarie hoorden we pas toen onze straat in maart werd afgesloten dat er nog weer een viaduct bijkomt en dat dit precies bij ons voor de deur zal beginnen/eindigen. De bouw is nu in volle gang; over een maand moet het af zijn.

Colofon



Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro. Voor dit werk is hij door de protestantse zendingsorganisatie GZB uitgezonden vanuit de Noorderkerkgemeente in Amsterdam. In het kader van het GZB-programma “Deelgenoten” wordt zijn werk mede gesteund door de Sionskerk Ameide en de hervormde gemeenten van Giesenburg, Goedereede, Polsbroek-Vlist en Sliedrecht. Via deze nieuwsbrief houdt hij u als familie, vrienden, gemeenteleden en belangstellenden op de hoogte van zijn werk en ervaringen in Egypte.

WhatsApp/mobiel: +20 127 2800851
willemjdwit@hotmail.com, wjdw.nl



Het **Evangelical Theological Seminary in Caïro**

leidt toekomstige predikanten op voor de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie diverse Arabischtalige deeltijdopleidingen aan, zowel in Caïro als online. Wie het Engels voldoende beheerst, kan doorstuderen in het Master of Theology (ThM)-programma. Veel oud-studenten hiervan zijn inmiddels zelf betrokken bij de opleiding van predikanten in Egypte en Sudan. Ook westerse theologiestudenten kunnen (een deel van) deze masteropleiding volgen. In totaal telt het seminarie zo'n 500 studenten.

ETSC, etsc@etsc.org, etsc.org



De **GZB** werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief en stelt uw meeleven en gebed zeer op prijs. U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op NL91 INGB 0690 7624 45 voor het werkersfonds “W.J. de Wit” of voor andere onderdelen van het werk waar de GZB wereldwijd bij is betrokken. Via gzb.nl/doneren kunt u een eenmalige of periodieke bijdrage eenvoudig online regelen. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk voort kan gaan en zelfs kan groeien. Als u deze brief per post ontvangt, geeft u een eventuele adreswijziging dan door aan de GZB.

GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen
0343 512444, info@gzb.org, gzb.nl